

Ulanenmonument Bad Langensalza



Een geliefd fotomotief van de stad is de “naakte ruiter“ op de Augustinerplatz, direct voor het [stadsmuseum](#). Het Ulanendenkmal staat hier sinds 1925 voor de gesneuvelde soldaten van het Thüringse ulanenregiment nr. 6.

Het in de volksmond als “naakte ruiter“ bekende ulanenmonument werd door de Berlijnse beeldhouwer Heinrich Schwindsackl compleet vervaardigd uit inheemse travertijn. Het ruiterregiment was van 1851 tot 1894 met het 3^e en 4^e eskadron in [Bad Langensalza](#) gestationeerd. De legerafdeling van de ruiter was onbekend en daarom werd hij tot verbijstering van de bevolking naakt verbeeld. Op de voorkant van de sokkel is een gedenkplaat aangebracht met daarboven de verslengelde letters C en R met een IX en een koningskroon.

Lage

//

Contact:

Wiebeckplatz 7
99947 Bad Langensalza