

Monument "Mühlhäuser Löwe"



Een majestueuze leeuw blikt sinds 1927 over de daken van Mühlhausen en bewaakt het monument ter herdenking aan de meest trieste hoofdstukken in de geschiedenis van de stad. "Der Löwe" eert de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.

Hoog boven de daken van de stad, ingemetseld in heldere travertijn van het oorlogsmonument, rusten symbolisch de 1.337 bewoners van [Mühlhausen](#), die in de Eerste Wereldoorlog zijn gesneuveld. In een heldenboek, waarvan het origineel tot heden wordt bewaard in het stadsmuseum, staan de namen vermeld. Het wordt bewaakt door de stenen leeuw. Dankzij zijn locatie is het niet alleen een plaats van herdenking, maar ook een geliefd trefpunt. Wie de stadsberg beklimt, wordt beloond met een adembenemend panoramisch uitzicht.

Lage

//

Contact:

Denkmal „Mühlhäuser Löwe“
Am Stadtberg
99974 Mühlhausen

Kontaktdaten:

Denkmal „Mühlhäuser Löwe“
Am Stadtberg
99974 Mühlhausen

: