

Dorp en klooster Volkenroda



Aan de noordelijke rand van de werelderfgoedregio bieden het dorp en het [klooster Volkenroda](#) bij mooi weer niet alleen een uitzicht op de Thüringer Becken tot de Inselsberg, maar ook een “wereld in het klein”, die ideaal is voor uitstapjes met de familie.

Er is voor iedereen iets te beleven! Naast de oudste, tot op heden bewaard gebleven cisterciënzerkloosterkerk van Duitsland kan de bezoeker ook het moderne Christus-paviljoen van de EXPO 2000 ontdekken, dat tijdens het seizoen vaak voor tentoonstellingen en concerten wordt gebruikt. Kinderen vinden op het dorpsplein een speeltuin en de schoolboerderij, waar huis- en landbouwhuisdieren en een open kunstatelier zijn ondergebracht. Gasten zijn hartelijk welkom om de dagelijkse gebeden van de oecumenische kloostergemeenschap, die hier leeft, te bezoeken en vervolgens in de nieuw eetzaal van het klooster, het refectorium, te spijzen. Van het oude cultuurlandschap kan men vooral op de in 2014 aangelegde 1 km lange meditatie-route genieten. Deze loopt namelijk door de oude slotgracht van een burcht, die zich vóór de oprichting van het klooster in 1131 op deze plaats bevond. Een bezoek aan de kloosterpoort en het gezellige Café Puppenkind maken het uitstapje compleet!

Indruk

-



-



-



-



Lage

//

Contact:

Kloster Volkenroda

Amtshof 3

99998 Volkenroda

telefoon (03 60 25) 55 90

fax (03 60 25) 5 59 10

info@kloster-volkenroda.de

www.kloster-volkenroda.de

Openingstijden:

Maandag tot en met zaterdag: 9 - 18 Uhr

Abdij: Maandag tot en met zaterdag: 7:30 - 18 Uhr